

Lagere School Jonkershove



**Schoolkrantje
juni 2016**



Beste ouders en leerlingen,

De grote vakantie lonkt... Tijd om ons tweede schoolkrantje te ontdekken!



Het was alweer een leuk schooljaar met heel veel toffe, leerrijke activiteiten en uitstappen. Denken we maar aan de bos- en kasteelklas. En nieuw dit schooljaar: een 3-daagse voor de 3^{de} graad. Daarover veel meer in dit schoolkrantje...



Een dankwoordje aan de vele ouders is hier zeker op zijn plaats!! De bestuursploeg en alle medewerkers van de ouderraad hebben weer schitterend werk verzet!

De lees- en zwemouders worden ook bedankt om tweewekelijks klaar te staan om de kinderen te helpen in de klas of het zwembad. Onze vervoer- en knutselouders mogen wij zeker niet vergeten. Wij zijn U allen heel dankbaar.

Ook alle kinderen en de leerkrachten worden in de bloemetjes gezet, want zij hebben allen het ganse schooljaar hun beste beentje voorgezet. Dank U wel!



HIERBIJ WENS IK U IN NAAM VAN MIJN COLLEGA'S EN MEZELF EEN PRETTIGE, ONTSPANNENDE EN ZONNIGE VAKANTIE TOE!!!!

Geert Puype
Directeur

Met klas 1 en 2 naar het containerpark.

eerste graad

We leerden met de kleinsten van onze school over afval.

Wat te doen met al dat afval?

Wat bedoelen ze met sorteren en recyclen?

Om deze vragen te kunnen beantwoorden gingen we met onze leerlingen op verkenning in het containerpark.



We hebben ook het grondplan van het containerpark grondig bestudeerd.

Na de rondleiding ter plaatse kregen wij in de klas het grondplan.

Met ons pionnetje leek het alsof we weer echt in het containerpark rondstapten.



De leerlingen van het 1^{ste} en 2^{de} leerjaar kregen van meneer Henk uitleg over wat er allemaal gerecycleerd wordt in het containerpark.



Er was daar ook een com-pos-ter-hoek-je. Daar woont een kip.

Geef de kip de ta-fel-rest-jes, dat eet ze graag! We krijgen er een vers eitje voor terug!



We leerden ook correcte zinnen bouwen naar aanleiding van ons bezoek.

niet welkom - Honden -
zijn



We proberen nu ook bewust ons afval te sorteren.
Dat begint in de klas en op school... Wat gooi ik waar?



Het waren leuke en leerrijke momenten met als hoogtepunt onze uitstap!





Naar aanleiding van de wedstrijd ‘Grootouders uit de duizend’ organiseerden het eerste en tweede leerjaar een kooknamiddag voor grootouders. We gingen op zoek naar het culinaire wonder onder onze grootouders.

De opkomst was heel groot, waarvoor een dikke dankjewel aan alle oma's en opa. In groepjes maakten we verschillende dessertjes. Op het einde van de namiddag volgde een heus proefmoment. We konden alle gemaakte dessertjes proeven en dat waren er veel: hartenwafels, bewaarwafeltjes, vanillewafels, pannenkoeken, cake, chocoladetaart met fruit, fruitsla én er kwam zelfs een tante een heerlijke ijstaart maken! We smulden onze buikjes vol. Gelukkig hadden we nog veel proevertjes over voor de andere leerlingen op school.



Pannenkoeken bakken met de oma van Guillaume



Bewaarwafeltjes bakken met de oma van Ina



Fruitsla maken met de opa van Kyra



Hartenwafels bakken met de oma van Febe



Cake bakken met de oma van Lore en Hanne



Fruitchocoladetaart bakken met de oma van Rhode



Vanillewafeltjes bakken met de oma van Ester



IJstaart maken met de tante van Lobke

We maakten veel plezier!
Mmmm ... potten uitlikken!



Onze taak als jury namen we heel serieus...



We bedankten de oma's en opa met een echte koksmuts en we zongen het BFF-lied (speciaal voor de grootouders Best Friends Forever) uit volle borst.

Nadat we buiten wat bekomen waren van onze leuke kooknamiddag volgde nog een serieuze, officiële stemming. We plaatsten een kruisje op het formulier bij het dessert dat er volgens ons uit sprong. Na een spannende verkiezing konden we besluiten dat de hartenwafeltjes het meest in onze smaak vielen.

Nogmaals een dikke dankjewel aan alle oma's, de opa en tante! Voor de kinderen was dit een topnamiddag!



Op bosklas in de Lork.

Onze eerste wandeling: op stap naar het hoogste punt om de omgeving te bekijken.



Tijdens onze wandeling liepen wij Johan Museeuw tegen het lijf! Hij was lange tijd één van onze beste wielrenners!







- 1?
- 2?
- 3?
- 4?
- 5?
- 6?





Mijn eerste communie en andere feestjes

Kyra:

“Ik vond het heel leuk op mijn communie omdat ik niet wist hoeveel mensen er zouden zijn en iedereen was heel mooi in de kerk.



Estelle:

“Ik vond het leuk omdat ik veel cadeautjes kreeg.

Guillaume:

“Ik vond het leuk omdat mijn neef kwam.”



Ina:

“Ik vond het leuk omdat we taart mochten eten.”



Leen:

“Ik vond het een leuke dag omdat ik vier ijsjes gegeten heb.”

Yorrick:

“Ik vond de communie leuk omdat we gedanst hebben.”



Ward:

“Ik ben blij met mijn cadeautjes.”

Rhode:

Ik vond het leuk omdat we taart hebben gegeten en glaasjes versierd hebben.



2de graad

Naar de frituur



Toen we over België leerden in de WO-les, spraken we ook over de typisch Belgische frietjes. Daarom zijn we naar de frituur 't Puntzakje geweest. We hebben daar veel bijgeleerd over frietjes en de soorten 'vleesjes' die ze daar hebben. Toen mochten we aan de tafeltjes gaan zitten en kregen we lekkere frietjes om van te smullen. Mmmm.....lekker !!
Baptiste, Jens, Tyamo, Simen, Bieke en Sara



Naar het toneel

Op vrijdag 18 maart gingen we naar een toneel in 'De Spil' in Roeselare. Het toneel heette 'De koning van de pakrikachips'. Het ging over Pascale en haar aap Ben. Pascale vertelde ons over haar zoektocht naar de koning van de paprikachips. Onderweg gebeurden er natuurlijk heel wat dingen.

Hopelijk zien jullie deze voorstelling ook eens, want wij vonden het heel mooi !
Nora, Linde 4, Linde 3,

Noyke, Ruben en Kyante



Project Milieu



We deden in de klas een project rond het milieu. We werkten hier 2 weken aan in een aparte bundel. We hebben veel leerrijke dingen bijgeleerd. We kregen ook een Fosties-boekje met leerrijke spelletjes in, een strip van de 'Vuilnisbakvrienden' en een afvalarme agenda. We leerden ook een liedje over vuilnis. Als slot hebben we het afvalspel van Mister Jekkes gespeeld. Er waren 4 kleuren, dus 4 teams. Tijdens het spel moesten we allerlei opdrachten uitvoeren. Op het einde was er 1 team gewonnen, maar toch kregen we allemaal een pin van Mister Jekkes. We vonden het een heel leuk project !!
Charlotte, Owen, Jason, Vinny, Zoë en Sieta



LABO

Silke van Fost plus is bij ons langs gekomen om ons LABO (leren afval beheren op school) te geven. We leerden over de ladder van Ed Lansink, een minister uit Nederland, die ons leert over hoe we met afval moeten omgaan. Wat bovenaan staat (**VOORKOMEN**) is het beste wat we kunnen doen, op de tweede plaats **HERGEBRUIKEN**, in het midden **RECYCLEREN**, dan **VERBRANDEN** en op de laatste trap **STORTEN**. We leerden ook over restafval en PMD door een sorteerspel te spelen. Om te onthouden waar de afkorting PMD voor staat, mochten de jongens dit zingen net als echte voetballers die het Belgisch volkslied zingen. De meisjes mochten hetzelfde doen, maar dan als K3-meisjes. We bekeken ook nog allerlei filmpjes over afval op het digitaal bord. Het was een heel leuk bezoek van Silke ! Thimo, Miel, Jarne, Ricardo, Remco en Kyani



STUDIO BRIKAT



Baptiste: We hebben een vis uit klei gemaakt. Dat was superleuk !

Nora: We kregen goede uitleg om ons visje uit klei te maken.

Vinny: Kathy en Charles zijn goede kunstenaars.

Kyanté: Het was moeilijk maar toch is het gelukt.

Owen: Je moest goed opletten want anders kreeg je visje een platte poep.

Miel: We moesten goed luisteren, anders 'broek af en klets op de poep', zei Kathy.

Kyani: Charles deed een beetje gek en hielp de kinderen.

Jarne: De staart van de vis maakten we uit een driehoek.

Sieta: Alle stukjes klei deden we aan elkaar door streepjes te trekken in de klei en wat water erop.

Tyamo: Het sapje die we gebruikten als lijm smaakte naar tonijn.

Charlotte: We moesten zorgen dat er geen luchtbel in de klei zat of anders was het 'BOEM' in de oven.

Ricardo: Kathy zei dat Charles een surrealist was.

Noyke: Iedereen zijn visje zag er supermooi uit !





KASTEELKLAS



Maandag 2 mei vertrokken we op kasteelklas naar Veldegem. Toen we aankwamen werden eerst de kamers verdeeld. We brachten onze valiezen naar boven en maakten onze bedden op. Als we klaar waren, hebben we een wandeling op het domein gedaan. Zo leerden we het terrein wat kennen. Daarna deden we in groepjes een fotozoektocht. We moesten 15 foto's zoeken en op de juiste plaats op een domeinkaart aanduiden. Dan was het middag, tijd om te eten. Eerst hebben we soep gedronken. Het hoofdgerecht was kip met rijst en perziken. Als dessert was er magere yoghurt.

Linde 3, Jens, Simen, Jason en Zoë



Na het eten hebben we een brief geschreven naar onze ouders. Dan moesten we naar buiten want de baron wachtte ons op. De baron gaf ons een rondleiding op het domein en in het kasteel. Het was heel leuk! Na de rondleiding was het tijd voor ons vieruurtje. We kregen limonade en een wafel. Daarna hebben we ons wapenschild geknutseld. Na het schilderen, mochten we vrij spelen. 's Avonds moesten we om beurt douchen. Nadien speelden we nog de Hoogveld-quiz. Het was wel moeilijk. En om 9 uur was het bedtijd.

Miel, Sieta, Jarne, Kyani en Tyamo



Dinsdagochtend werden we wakker en hebben we ochtendgymnastiek en yoga gedaan. Toen hebben we gegeten en is de imker gekomen met heel wat uitleg over de bijen, wespen en hommels. Daarna maakten we een kaarsje uit een waswafel. 's Middags kregen we een heerlijk middagmaal, namelijk worst met appelmoes en puree. Bieke, Sara, Linde 4 en Ruben



Na het middagmaal gingen we naar de haardzaal in het kasteel. Daar gaf Gaby ons uitleg over wat er gebeurde met de wol van een schaap. Ze toonde ook hoe je moet spinnen op een spinnenwiel. We mochten het om beurt eens proberen. Dat was niet zo makkelijk. Ze vertelde ons ook een sprookje en op het einde leerde Gaby ons een oud liedje die we dan samen zongen. Na de uitleg van Gaby was het vrije tijd en we kregen ook ons vieruurtje. Nadien hebben we verder geweeft en een sleutelhanger gemaakt uit vilt. Na het avondmaal mochten we ons verkleden voor het kasteelfeest. Iedereen zag er super chique uit !! Op het feest hebben we volksdansen gedanst en we kregen ook frisdrank en chips. Het was superleuk !!



Thimo, Ricardo, Noyke, Remco en Charlotte





Woensdag waren we vroeg uit de veren voor de ochtendgymnastiek. Die ochtend gingen we lopen op het domein. En dan was het een superlekker ontbijt. Je mocht kiezen uit cornflakes of boterhammen. Daarna moesten we jammer genoeg reeds onze koffers maken. En dan was er een sportactiviteit. We speelden vlaggenroof. 's Middags was het stoofvlees met frietjes. Het waren superlekkere frietjes ! Mmmmm.... En als dessert kregen we een ijsje. Even later kwamen de ouders ons ophalen. We zeiden nog ons gedichtje op en zongen het ridderlied voor hen. De juf sloeg ons allemaal tot ridder en we kregen ook een diploma. En dan was het tijd om afscheid te nemen...

Baptiste, Vinny, Owen, Kyanté en Nora



AUTEUR STEFAN BOONEN OP BEZOEK IN DORPSHUIS

Simen: Het was grappig en superleuk !!

Zoë: De boeken van Stefan Boonen zijn heel mooi.
Linde 3: Ik vond dat Stefan Boonen dat heel goed gedaan heeft.

Jens: Stefan Boonen is een goeie schrijver.

Ruben: Stefan Boonen had een rare hoed mee.

Sara: Hij vertelde een stukje uit zijn boeken en wij mochten de rest raden.

Bieke: De auteur had veel boeken mee om aan ons te tonen.

Jason: Stefan Boonen heeft al veel boeken geschreven, meestal hele gekke.



Linde 4: Op een dinsdag kwam Stefan Boonen ons vertellen over zijn boeken in het Dorpshuis.

Thimo: Als hij niet meer wist wat te schrijven, deed hij zijn avonturenhoed aan en die zorgde voor inspiratie.

Remco: Als hij een boek wou schrijven over iets, probeerde hij het eerst zelf.



3 DE GRAAD

Bezoek VTI & College

Op vrijdag 15 januari zijn we op bezoek geweest in het VTI en het College. In de voormiddag zijn we naar het VTI geweest. Daar hebben we een solar-vliegtuigje gemaakt. Dat is een vliegtuigje op zonne-energie. We kregen ook een rondleiding. Daarna gingen we naar een eetzaal en daar aten we hot-dogs. Na het middagmaal wandelden we naar het College. We hebben daar enkele lessen mee gevolgd. Eerst kregen we een rondleiding en daarna volgende we een les P.O. We moesten er een zelfportret tekenen. Na die les gingen we naar een les Latijn. Dat was wel heel moeilijk! Het vijfde leerjaar werkte met blokken tijdens de les techniek. Ik heb een kubus gemaakt, maar dat was wel moeilijk. We volgden ook nog een les Leefsleutels. We mochten er mee doen met een spelletje om elkaar beter te leren kennen. Daarna keerden we terug naar school.

(Lars, Jade & Anouck C)



In het VTI hebben we een mooie rondleiding gekregen. We zagen veel grote machines. We zagen ook dat ze met elektriciteit en met hout werken. In het VTI zitten er 818 leerlingen! Voor sommige vakken moet je een overall en veiligheidsbril dragen. Ken je die Amerikaanse kluisjes? Die hebben ze ook, maar dan in het klein. In het VTI hebben we ook ons solar-vliegtuigje gemaakt. We hadden daarvoor een zonnepaneeltje nodig. We gebruikten een kolomboor en een figuurzaag. 's Middags aten we hot-dogs en mochten we nog wat pingpongen en tafelfoetballen!

(Kenji V., Laura & Zoë)





In het VTI hebben we veel machines gezien. We stapten ook enkele klassen binnen en we zagen een paar oud-leerlingen van onze school. Na de rondleiding maakten we ons solar-vliegtuigje met Tine en Frederik. Ze hebben alles goed uitgelegd. We hadden koperen draden, een plank, een zonnepaneeltje en het vliegtuigje zelf nodig.

Eerst moesten we gaatjes boren en ons houten plankje bijsnijden zodat het de vorm van een pijl had. Toen moesten we nog veel dingen toevoegen: het zonnepaneeltje, draadjes, ...Om het vliegtuigje te testen, hielden we het onder een lamp. (Want er was geen zon...)

Na het maken van het vliegtuigje was het tijd voor het middagmaal: hot-dogs. Mmmm, lekker! In de namiddag wandelden we naar het College. Daar kregen we ook een rondleiding. Het 5^{de} en 6^{de} leerjaar gingen naar verschillende klassen. We volgden een les Latijn mee, maar niemand snapte er iets van. Tijdens de les P.O. maakten we een zelfportret en tijdens de les techniek werkten we met blokken. Mijn besluit is: ik ga naar het College of het VTI, ik weet het nog niet! Maar het was wel super leuk!

(Jelle, Matthijs & Beyonce)



Project milieu en afval

In februari werkten we rond het thema 'Milieu'. We kregen elk een bundeltje met werkblaadjes. We leerden veel over milieuproblemen en over de opwarming van de aarde. We hielden ook een zwerfvuilactie. Jammer genoeg hebben we super veel afval gevonden langs de straat. Na een half uur hadden we al een volle PMD-zak en een halfvolle vuilniszak. Op de parking dicht bij onze school vonden we in de lavendel ook heel veel blikjes en papiertjes.

(Sita, Seppe, Kobe)

Mijn slogan was: Gooi geen afval op de grond, de aarde wordt zo niet gezond. Jelke maakte ook een leuke slogan: Geen plastic of papier, maar maak meer plezier! Jade vroeg zich af waarom mensen hun afval niet in de vuilnisbak gooien. Dat is toch niet zo moeilijk? Ze vond ook de volgende slogan: Ruik je die geur? Het afval ligt voor mijn deur!

(Nigel, Jelke en Jade)



In de klas mochten we een afvalrap of een slogan maken. Wij kozen voor de slogan. Onze slogan was: Zorg voor de natuur, dat is niet duur!

(Anouck S, Anouck C en Nigel)

We bekeken een filmpje over afval in Afrika. Heel wat van ons (elektronisch) afval komt daar terecht. De mensen leven er soms zelfs op de vuilnisbelt. Dat was toch even schrikken!

(Bram en Kenji V)





Heb je papier in je hand? Gooi het zeker niet in het zand (Laura)
 Supervuilnismen heeft een plan! (Zoë)
 Kijk naar de vuilnisbak die er staat, dan krijgen we een beter klimaat. (Seppe)
 Geen afval op het veld. Afval in de vuilnisbak gooien kost geen geld! (Zoë)
 Geen GFT bij PMD! (Kenji V)
 Afval langs de straat? Daarvan worden wij kwaad! (Beyonce)



3 super leuke dagen

Dag 1

Op maandag 2 mei zijn we met de fiets naar Bloso de Rhille gereden in Woumen. We waren een beetje te vroeg, dus gaf Beyonce een rondleiding door de manege. We zagen er de stallen, de binnenpiste en natuurlijk heel veel paarden! Dan gingen we boogschieten. Na een tijdje oefenen mochten we ballonnen kapot schieten. Meester Thijs was de enige die een ballon kapot schoot. Toen was het tijd voor de oriëntatieloop. We moesten de weg zoeken met een oriëntatiekaart. (Bolletje-pijltje) We wandelden door de Blankaart en gingen even in de vogelkijkhut. Terug in de Rhille was het tijd voor de picknick. In de namiddag deden we circustechnieken en na even oefenen mochten we ons circusshowtje voorstellen aan de anderen. Daarna deden we teambuilding: dat waren verschillende opdrachten zoals met enkele bierbakken naar de overkant geraken, de vertrouwensval van de plint, enz. Toen was het al weer tijd om naar huis te fietsen. (Seppe, Sita, Anouck S, Brent, Beyonce, Kenji P, Jade, Lars)



Dag 2

Op dinsdag 3 mei fietsten we naar 't Buitenbeentje in Diksmuide. Toen we daar aankwamen, hebben we eerst iets gegeten en gedronken. Daarna vertrokken we voor een ritje met de gocarts langs de IJzer. Na het ritje met gocarts was het tijd om met de boot naar de Dodengang te varen. Eerst bezochten we het museum, waar onze gids veel uitleg gaf. Toen liepen we ook eens door de loopgraven. Dan was het middag en keerden we terug naar 't Buitenbeentje om onze boterhammen op te eten. In de namiddag mochten we met 2 vlotten op het water. Eerst moesten we peddelen naar de tweede brug. Daar hingen 4 touwladders. Je moest via de touwladder op de brug kruipen en dan terug naar beneden, naar het vlot. Aan de eerste brug hing er een net en opnieuw enkele touwladders. Toen we terug bij 't Buitenbeentje kwamen, mochten de durvers op een vlot gaan staan en golven maken door op en neer te springen. Natuurlijk viel er iemand in het water: Bram... Na onze vlottentocht wandelden we naar de IJzertoren. Daar bekeken we eerst een film over de Eerste Wereldoorlog en mochten we eens boven op de toren gaan kijken. Daarna wandelden we met de gids door het museum. We zagen er ook een dug-out! Na het bezoek aan de IJzertoren was het tijd om terug naar Jonkershove te fietsen.
(Laura, Kenji V., Matthijs, Anouck C, Nigel, Zoë, Jelle, Jelke,



Dag 3

Op woensdag 4 mei zijn we naar De Boot in Merkem geweest. We maakten er een grote wandeling van 6 kilometer tussen de prachtige graslanden van 'de broeken'. Tijdens de wandeling vertelde de gids het verhaal van Hector. Hector was een jongen van 10 jaar die moest vluchten tijdens de Eerste Wereldoorlog. Na een lange tocht kwam hij uiteindelijk in Frankrijk terecht. Om ons in te leven in het verhaal moest er iemand klompen dragen en hadden we ook een kruiwagen met een 'gewonde' mee. Na de wandeling kwamen we bij de Knokkebrug aan. Daar lagen drie fluisterboten op ons te wachten om terug te keren naar De Boot. Ik mocht ook eens de fluisterboot besturen en dat was supertof!

(Bram en Kobe)



De dode hoek

BIJLAGE 9: DE DODE HOEKEN VAN DE VRACHTWAGENS



Op vrijdag 20 mei hadden we een superinteressante verkeersles op school. Dankzij de gemeente kwamen er een vrachtwagen én twee agenten naar de parking van het Dorpshuis. Eerst vertelden de agenten over de dode hoek. Dat zijn eigenlijk de plaatsen vlak voor, naast of achter de vrachtwagen waar de chauffeur je niet kan zien. Iedereen mocht eens plaats nemen in de vrachtwagen en zo de dode hoek zelf ondervinden. Daarna keken we ook eens achter de vrachtwagen: je moest wel 20 tot 30 meter achter de vrachtwagen staan om de chauffeur in z'n spiegels te kunnen zien! De belangrijkste tip van de dag was: maak dat jij de chauffeur kunt zien, dan kan hij jou ook zien. Bedankt aan Anja D'Hooghe, Schepen Jeroen Vandromme, de vrachtwagenchauffeur (en het bedrijf Plantefeve) en natuurlijk de agenten! (Kobe, Matthijs, Anouck S, Brent, Nigel)

